



Uitgeverij Bewust Zijn

NAJAAR  
2017

# Verschijningskalender

## **September**

Spiritualiteit en opvoeding, Eric Schneider

## **Oktober**

Wit vuur, Mooji

Hemeltaal, Bonnie Bessem

## **November**

Grenzeloos bewustzijn, Eric Schneider

Weerspiegelingen van je ziel, Arie Verwoert

## **Februari**

Van angst naar liefde - de spirituele krijger, Eric Schneider

## **Fondslijst**

Kijk voor een volledige fondslijst op de website:

[www.uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken](http://www.uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken)

## **Informatie voor de boekhandels**

De boeken van Uitgeverij Bewust Zijn worden gedistribueerd door CB.

Daarnaast zijn de uitgaven rechtstreeks bij de uitgeverij te bestellen.

## **Uitgeverij Bewust Zijn**

Neptunusstraat 42 - 2586 GS - Den Haag

Postbus 17390 - 2502 CJ - Den Haag

**T** 06 55 80 39 73

**E** [info@uitgeverijbewust-zijn.nl](mailto:info@uitgeverijbewust-zijn.nl)

**W** [www.uitgeverijbewust-zijn.nl](http://www.uitgeverijbewust-zijn.nl)



**Uitgeverij Bewust Zijn**

# Voorwoord

Beste boekhandelaar/lezer,

In ons zeer korte bestaan hebben wij al vier titels mogen herdrukken. Ook dit najaar spelen wij weer goed in op de behoefte van onze klanten.

De najaarskalender die wij voor het eerst uitbrengen is gevuld met maar liefst zes nieuwe titels. Wij zijn dankbaar wederom een vertaling van Mooji te kunnen uitbrengen. **In oktober 2017 komen wij met een uitgebreid artikel over Mooji in de Hapinez.**

In de reeks van lezingenboekjes van Eric Schneider komen dit jaar weer vier zeer inspirerende boekjes uit op het gebied van spiritualiteit en bewustwording. Drie van de vier boekjes staan al in deze catalogus.

Na het succesverhaal van haar debuut 'Onderweg naar verlichting', dat inmiddels in de tweede druk is, schreef Bonnie Bessem dit jaar het prachtige 'Hemeltaal'. Het betreft een verzameling gesprekken met haar vader vanuit de ongeziene wereld over belangrijke waarden als liefde, spiritualiteit en verantwoordelijkheid.

Zoals altijd geven wij debuterende schrijvers weer een podium. In 2017 ziet het debuut van Arie Verwoert het licht, getiteld 'Weerspiegelingen van je ziel'. Een boek dat je dichter bij je kern brengt. Zo eindigt 2017 met mooie uitgaven. Wij kijken al weer uit naar 2018.

Namens het team van Uitgeverij Bewust Zijn wens ik u veel leesplezier.

Met inspirerende groet,  
Frank Janse



# Mooji



Paperback - 392 pagina's - ISBN 9789492066244 - € 23,50 - Verschijnt 9 oktober 2017

E-book - ISBN 9789492066329 - € 14,95

# Mooji

Mooji is een internationaal befaamde Wijze die op de meest mooie, liefdevolle en levendige manieren rechtstreeks wijst naar de onvergankelijke Waarheid. Zijn uitspraken doen de tijdloze wijsheid in ons hart ontwaken en ze wassen alles weg wat onecht is, zodat alleen de vreugde en de stilte van puur zijn overblijven.

Wit Vuur is een verzameling van Mooji's wezenlijke spirituele leringen gecomprimeerd tot de grootte van een pil. Eenmaal doorgeslikt zijn deze aanwijzingen als goddelijke granaten die lijden en begoochelingen wegvagen en aldus je ware aard onthullen als perfect en tijdloos wezen.

## **Uitgebreid artikel in de Happinez van oktober 2017!**

Hidde Tangerman schreef een artikel over Mooji dat zes pagina's in de Happinez van oktober inneemt. Hierin wordt onder andere ingegaan op het leven van Mooji en de wijze waarop hij zoekers naar Waarheid begeleid. Velen die zijn stilteretraites en satsangs bezoeken ontwaken uit hun droom en realiseren zichzelf.



Mooji werd geboren in Jamaica en verhuisde als tiener met zijn ouders naar Londen. In 1987 werd hij door een ontmoeting met een christelijke mysticus ertoe geïnspireerd 'uit zijn leven weg te lopen' – een uitdrukking die hij gebruikt om de diepgang van die ontmoeting over te brengen. Aan de voeten van Papaji werden de laatste resten van een actief ego definitief uitgeroeid. Mensen van overal ter wereld, die Mooji's uitstraling herkenden, begonnen hem al snel te benaderen om gewoon in zijn aanwezigheid te zitten.

# Bonnie Bessem



Paperback - 320 pagina's - ISBN 9789492066268 - € 24,50 - Verschijnt 23 oktober 2017

E-book - ISBN 9789492066312 - € 14,95

# Bonnie Bessem

Op 28 juli 2015 overlijdt de vader van Bonnie Bessem plotseling. Twee dagen later vangen zijn vier kinderen, apart van elkaar, dezelfde boodschappen van hem op. Niet alleen zij, ook anderen in hun omgeving. Het is voor hen het duidelijke bewijs dat er leven na de dood is. Via zijn dochter Bonnie, al 20 jaar werkzaam als medium en psychologe, geeft hij vervolgens zijn kennis door over het leven en daarna. Zijn woorden bieden troost en praktische hulpmiddelen om verbinding te maken met je overleden dierbaren. Zij zijn namelijk heel dicht bij ons. Het is voor iedereen mogelijk om gemakkelijk contact te hebben, als we maar weten hoe.

**Dit boek laat je voelen dat de ongeziene wereld bestaat, dat onze overleden dierbaren heel dichtbij zijn.**

Dit boek neemt veel angstbeelden over de dood weg. De mensheid heeft van de dood iets engs gemaakt, maar het tegendeel is waar. Iedereen gaat terug naar Huis. Naar Huis, waar geen oordeel is maar louter Liefde. Niemand hoeft angst voor de dood te hebben, of bang te zijn dat je iemand nooit meer ziet. Dit heeft een enorme positieve impact op het rouwproces en het gemis dat we doorgaans voelen.



drs Bonnie Bessem (1968) is psychologe, medium, auteur en levenscounselor en combineert psychologie en spiritualiteit voor begeleiding, groei en bewustwording. Ze studeerde in 1994 af als bedrijfs- en communicatiepsycholoog.

Eind 2014 heeft ze het LevensCollege opgericht, een holistisch opleidingsinstituut voor bewustzijn en levenswijsheid dat een weg biedt naar levensvreugde.

# Arie Verwoert



Hardcover - 80 pagina's - ISBN 9789492066251 - € 14,95 - Verschijnt 19 november

E-book - ISBN 9789492066336 - € 14,95



# Arie Verwoert

Waar is ons leven voor bedoeld? Zijn alle gebeurtenissen, al onze ervaringen zonder betekenis? Of zijn het aanwijzingen die erom vragen om ontrafeld te worden, cadeautjes van de ziel? Waarom 'overkomen' ze je? Wat vertellen ze je? Wat leren ze jou over jezelf op een dieper niveau?

In 'Weerspiegelingen van je ziel' laat Arie Verwoert je anders naar het leven kijken. Je leert te doorgronden dat er achter veel ervaringen een diepere betekenis schuilgaat. Ze prikkelen je, zetten je aan het denken, activeren jouw onderbewustzijn en brengen je op het pad naar jezelf toe. Stapje voor stapje kom je daardoor steeds verder bij jezelf naar binnen en ontsluit je jouw diepste ik.

Een waardevolle leidraad  
voor een verdiept,  
vrij en betekenisvol leven.



Arie Verwoert (1974) is spiritueel coach en eigenaar van Master your Life in Den Haag. Hij geeft cursussen in binnen- en buitenland en is gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling en groepsdynamiek.

Arie wil mensen leren om hun beperkingen weg te nemen. 'Veel mensen weten hun gevoelens niet op waarde te schatten, terwijl ze een leidraad kunnen zijn voor hun leven. We zijn als individu zelf verantwoordelijk voor onze geestelijke verdieping'.

# Eric Schneider



Spiritualiteit en opvoeding

Paperback

80 pagina's

ISBN 9789492066251

€ 9,95

Verschijnt 29 september 2017



Grenzeloos bewustzijn

Paperback

80 pagina's

ISBN 9789492066251

€ 9,95

Verschijnt 3 november 2017



Van angst naar liefde

deel 2 - de spirituele krijger

Paperback

80 pagina's

ISBN 9789492066251

€ 9,95

Verschijnt 2 februari 2018

# Eric Schneider

Ieder kwartaal komt er een nieuw boekje ter bewustwording uit. De boekjes zijn uitwerkingen van de lezingen die Eric de afgelopen jaren heeft verzorgd (en nog steeds verzorgt). Ze bieden inspirerende teksten over uiteenlopende onderwerpen die altijd in het teken staan van bewustwording, liefde en spiritualiteit. Via deze lezingenreeks wordt zijn gedachtegoed voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.



In het najaar komen er drie nieuwe titels uit in de serie: 'Spiritualiteit en opvoeding', 'Grenzeloos bewustzijn' en het tweede deel van 'Van angst naar liefde'.



Eric Schneider is psycholoog, filosoof en internationaal trainer NLP. Na het bestuderen van diverse therapeutische benaderingen richtte hij zich vooral op NLP. Hij geniet internationale waardering als pedagoog in landen als België, Frankrijk, Nederland en Tsjechië.

In 1988 richtte hij Arcturus Training & Coaching op en ontwikkelde o.a. de Transformatieve Life Coaching en Counseling (TCC). Alle opleidingen focussen op persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnstransformatie.

# Fondslijst



Mooji  
Voor Ik Ben  
- De directe herkenning van Waarheid  
Eerste druk  
276 pagina's  
ISBN 9789492066039  
€ 21,50



Eric Schneider  
Naar het hart van communicatie  
- NLP en spiritualiteit  
Tweede druk  
227 pagina's  
ISBN 9789081747929  
€ 20,00



Frank Janse  
De zin van jouw bestaan  
- NLP en non-dualiteit  
Tweede druk  
176 pagina's  
ISBN 9789081747905  
€ 14,90



Aart van Wijk  
De vrouw in mij  
- Een poëtische ode aan het vrouwelijke  
Eerste druk  
344 pagina's  
ISBN 9789492066145  
€ 20,00



Aart van Wijk  
Dáár is liefde  
- Poëzie voor het hart  
Eerste druk  
280 pagina's  
ISBN 9789492066008  
€ 20,00



Aart van Wijk  
Het nieuwe boek van God  
Eerste druk  
268 pagina's  
ISBN 9789492066091  
€ 21,50



Willem Melles  
De opheffing van de hemel  
Eerste druk  
224 pagina's  
ISBN 9789492066206  
€ 21,50



Bonnie Bessem en Willemijn Bessem  
Tao van het mediumschap  
- De spirituele ontwikkelingsweg van twee mediums  
Derde druk  
140 pagina's  
ISBN 9789490230050  
€ 14,95



Bonnie Bessem  
Onderweg naar Verlichting  
Tweede druk  
280 pagina's  
ISBN 9789081747943  
€ 22,50



Judith Driece  
De kracht van ervaring  
- Regie over je loopbaan  
Eerste druk  
108 pagina's  
ISBN 9789492066190  
€ 17,95



Mario Borzić  
Leven als dit  
- De wijze en de dwaas op zoek naar het geopenbaarde geheim  
Eerste druk  
150 pagina's  
ISBN 9789081747950  
€ 14,95



Mario Borzić  
Rauw  
Eerste druk  
416 pagina's  
ISBN 9789492066114  
€ 20,00



Eric Schneider  
Leven vanuit het hart  
Eerste druk  
76 pagina's  
ISBN 9789492066060  
€ 9,95



Eric Schneider  
Denken en intuïtie  
Eerste druk  
60 pagina's  
ISBN 9789492066077  
€ 9,95



Eric Schneider  
Omgaan met emoties  
Eerste druk  
66 pagina's  
ISBN 9789492066152  
€ 9,95





Eric Schneider  
Hebben en zijn  
Eerste druk  
80 pagina's  
ISBN 9789492066084  
€ 9,95



Eric Schneider  
Zelfinzicht en aanvaarding  
Eerste druk  
66 pagina's  
ISBN 9789492066053  
€ 9,95



Eric Schneider  
Hebben en zijn  
- Relaties  
Eerste druk  
86 pagina's  
ISBN 9789492066176  
€ 9,95



Eric Schneider  
Tederheid en intimiteit  
Eerste druk  
52 pagina's  
ISBN 9789492066183  
€ 9,95



Eric Schneider  
Van angst naar liefde  
Eerste druk  
86 pagina's  
ISBN 9789492066169  
€ 9,95

# Verschijningskalender

## **September**

Spiritualiteit en opvoeding, Eric Schneider

## **Oktober**

Wit vuur, Mooji  
Hemeltaal, Bonnie Bessem

## **November**

Grenzeloos bewustzijn, Eric Schneider  
Weerspiegelingen van je ziel, Arie Verwoert

## **Februari**

Van angst naar liefde - de spirituele krijger, Eric Schneider

## **Fondslijst**

Kijk voor een volledige fondslijst op de website:  
[www.uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken](http://www.uitgeverijbewust-zijn.nl/boeken)

## **Informatie voor de boekhandels**

De boeken van Uitgeverij Bewust Zijn worden gedistribueerd door CB.  
Daarnaast zijn de uitgaven rechtstreeks bij de uitgeverij te bestellen.

## **Uitgeverij Bewust Zijn**

Neptunusstraat 42 - 2586 GS - Den Haag  
Postbus 17390 - 2502 CJ - Den Haag

**T** 06 55 80 39 73

**E** [info@uitgeverijbewust-zijn.nl](mailto:info@uitgeverijbewust-zijn.nl)

**W** [www.uitgeverijbewust-zijn.nl](http://www.uitgeverijbewust-zijn.nl)



**Uitgeverij Bewust Zijn**



[www.uitgeverijbewust-zijn.nl](http://www.uitgeverijbewust-zijn.nl)