



DE
VROUW
IN MIJ

.....
*een poëtische ode aan
het vrouwelijke*
.....

AART VAN WIJK

DE VROUW IN MIJ

een poëtische ode aan het vrouwelijke

DE
VROUW
IN MIJ

.....
*een poëtische ode aan
het vrouwelijke*
.....

AART VAN WIJK



Uitgeverij Bewust Zijn

Den Haag, 2016

Eerste druk, juni 2016

Vormgeving en omslagontwerp: Ron Goos
Eindredactie: Frank Janse

Copyright © 2016 Aart van Wijk
ISBN 978-94-92066-14-5
Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier
Trefwoorden: vrouw, poëzie, liefde

www.hartscommunicatie.nl
www.uitgeverijbewust-zijn.nl

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande toestemming van de uitgever.

Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher.

Uitgeverij Bewust Zijn
Postbus 17390
2502 CJ Den Haag

Inhoudsopgave

.....

Voorwoord	10
Het verbond (Deel 1: de vrouw)	13
Het verbond (Deel 2: de man)	17
Vredesvuur	22
Dans... liefste	27
Leven	32
De twee één	35
Ben jij dat... liefde?	39
Aardse engel	42
Angst en liefde	47
De roep van het hart	51
Lieve ziel	57
Altijd liefde	62
Meesterschap	65
Naakt	70
Voluit zijn	75
De geliefde	81
Nu... vandaag	86
Aanvaarden & berusten	91
Voel de liefde	95
Alleen de liefde kan dat	100
Vreugde in het bloed	104
Kindsliefde	108
In liefde zijn	120
Eén liefdevol geheel	122
En jij dan?	126
Ik laat mij los	130
Hemelen	134
Hunkeren	137

Ik zal je koesteren	142
De eenheid	148
Hoogmis	152
Wie zijn innerlijke God is	157
Magisch moment	162
Diep weten	165
Maskers	168
Ga je mee?	172
Ben ik?... Heb ik?	178
Nieuwe nuchterheid	182
Vorbij Realiteiten	185
Kies jouw realiteit	189
Tijd is heling	194
Zeeën van liefde	196
Lieve lust	200
Slavernij	205
Leef de twee werelden	210
Unio Mystica	216
Zielskompas	222
Rust in liefde	224
Mijzelf in liefde ontmoet	229
Zachte ziel	233
Ver voorbij alles	236
Stapvoets	240
Groen en geel	243
Naar huis	247
Eén	250
Aanwezigheid	254
Diepziel duiken	260
Aarde en hemel	268

Zuiverende liefde	270
Niet weten	277
Soldaat der liefde	283
Verslaafd aan zoeken	288
Vol & ledig	293
Zachte ruimte	299
Ik vertrouw de liefde	303
Bewuste ziel	309
Liefdesparadijs	317
Zijn en doen	323
Vrij zijn	325
Geef je over	329

Voorwoord

.....

Sinds mensenheugenis wordt zij onderdrukt, misbruikt, genegeerd, weggehoond en als tweederangs afgeserveerd. Haar naam?... Sophia, Maria, Madonna, Isis, Lilith, Eva... ofwel: de vrouw.

De gebeurtenissen in Keulen tijdens oudejaarsavond 2015, en de maatschappelijke commotie die daarop volgde, laten zien dat de mensheid als geheel nog ver verwijderd is van een leven in liefde, wederzijds respect en vrede.

Al tienduizend jaar regeren het op angst gefundeerde ego en het verstand van de mannelijke linkerhersenhelft. De mens onderdrukt daarmee het vrouwelijke principe in zichzelf; de vrouwelijke energie, wijsheid en seksualiteit, alsmede het vrouwelijke vermogen om waarachtig lief te hebben en te verbinden.

Vrouwen worden letterlijk en figuurlijk onderdrukt. Mannen onderdrukken het vrouwelijke deel in zichzelf. Waar de helft wordt onderdrukt, kan het geheel niet in balans zijn. Yin en yang vormen samen de cirkel. De wereld verkeert nu dan ook in een complete disbalans.

Sinds de afschaffing van de slavernij laat het vrouwelijke zich door wijsheid en verbinding steeds nadrukkelijker zien, zij het dat onze vrouwelijke kant momenteel nog de onderstroom is. De wijsheid van het hart, de vrouwelijke Sofia, is meer dan ooit nodig. De mens dreigt te bezwijken onder een overdaad aan mannelijk testosteron.

Deze dichtbundel is een ode aan het vrouwelijke in de mens. De gedichten en korte verhalen verbinden de lezer met de vrouwelijke pool, om zo een bijdrage te leveren aan het herstel van de innerlijke balans in ons bewustzijn.

Het is tijd om nu wérkelijk vanuit het hart te gaan leven, door de innerlijke tekorten van het ego te overstijgen en de waarheid van het hart onder ogen te komen.

Ik wens je veel leesplezier.

Hartegroet & Namasté

Aart van Wijk

Het verbond

.....

(Deel 1: de vrouw)

lieve man, heb je even?
ik wil iets met je delen

je weet dat ik een Godin ben
ja... Godin... zelfs met al mijn
onzekerheden, emoties en mijn
hang naar perfectie

ik ben Isis, Sophia, Lilith en Madonna
en ik draag de huid van Eva en Maria

ik ben duizenden jaren
afgeschilderd als vileine hoer
omdat de man bang was en nog steeds is
voor mijn onnoemelijke kracht

bang voor mijn wijsheid
bang voor mijn leven barendende kracht
bang voor mijn sensuele verleidingskunsten
bang voor mijn furie
én bang voor mijn vermogen
om waarachtig lief te hebben

in kerk en moskee word ik kleingehouden
in heilige geschriften werd ik zwart gemaakt
in de economie ontmoet ik een glazen plafond
in de media ontmoet ik stereotype beelden

maar lieve man, ik zou graag een verbond
met jou aangaan... als jij dat ook wilt
tenminste... en dat verbond luidt:

ja, wij zien elkaars Goddelijkheid
en heiligheid, wij zien en eren
elkaar in onze krachten, en wij
steunen elkaar in al onze
imperfecties en onzekerheden

jij bent jouw God
ik ben mijn Godin
jij bent mijn God
ik ben jouw Godin

laten yin en yang eindelijk
in hun Goddelijkheid samenkomen
om zo te versmelten tot de
heilige eenheid

samen
jij en ik

ik vraag jou dus eigenlijk:
wil jij je werkelijk met mij verbinden
net zoals ik mij werkelijk met jou verbind?

in alles wie wij zijn
in alles wat wij zijn

ik eer jouw kracht
ik zal naar jou luisteren
als jij praktische oplossingen aandraagt
ik heb jouw stoerheid lief
ik heb jouw nuchterheid soms nodig
ik wil de zachte minnaar en de stevige
man die jij bent in mij voelen

en jij?... zie jij dan mijn schoonheid
zonder dat je mij direct wilt nemen?
eer jij dan mijn wijsheid?
wil je naar mij luisteren
als ik spreek over liefhebben?
en kan jij dan zowel de heilige geliefde
als de onverzadigbare panter in mij
beminnen zonder mij
daarin te veroordelen?

zullen we elkaar werkelijk zien?
en werkelijk eren?
en werkelijk liefhebben?
en werkelijk beminnen?

ik het mannelijke in jou?
jij het vrouwelijke in mij?
ik het vrouwelijke in jou?
jij het mannelijke in mij?

zodat wij individueel één en heel worden
omdat wij enkel dán samen heel en één
kunnen zijn?

zonder elkaar te willen veranderen?
zonder verwijten en oordelen?
zonder projecties en conventies?

sta jij open voor dat verbond?

ik hoor graag van jou

liefs,

vrouw

PS: ik hou van je!



Het verbond

.....

(Deel 2: de man)

lieve vrouw, hier ben ik
ik wil ook graag iets met je delen

fijn dat je mijn Goddelijkheid ziet
zelfs met al mijn niet weten
en met mijn soms onhandige
communicatieve vermogens

ik ben Krishna, Boeddha, Zeus, Tarzan
en ik ben de levende Christus met visie en charisma

ik ben duizenden jaren
afgeschilderd als een moordzuchtige krijger
omdat mannen elkaar opjutten in al hun
ego- en prestatiegerichte daadkracht

we zijn bang voor elkaar
bang om onder te doen
om de strijd te verliezen
om niet goed en sterk genoeg te zijn

in kerk en moskee moet ik mij groot houden
in heilige geschriften was ik schepper en vernietiger
in de economie moet ik telkens presteren
in de media moet ik stoer zijn
in het huiselijk leven moet ik
trots, eer, status, geld
en goed verdedigen

lieve vrouw, ik ga graag
het verbond samen met jou aan
en dat verbond luidt:

ja, wij zien elkaars Goddelijkheid
en heiligheid, wij zien en eren
elkaar in onze krachten, en wij
steunen elkaar in al onze
imperfecties en onzekerheden

jij bent jouw Godin
ik ben mijn God
jij bent mijn Godin
ik ben jouw God

laten we sterk en zwak zijn... allebei
laten we weten... en niet weten

laten we moedig zijn... en laf
laten we samen zijn... en alleen

laten we verbonden zijn... en vrij
werkelijk verbonden
én werkelijk vrij

elkaar zien in wie wij werkelijk zijn
ook emotioneel en spiritueel

later wij elkaar uitnodigen tot de dans
de dans van de krijger van het hart
en laten wij in die dans louter
liefde inbrengen

samen
jij en ik

ik vraag jou dus eigenlijk:
wil jij werkelijk jezelf laten zien
net zoals ik mij werkelijk aan jou laat zien?

in alles wie wij zijn
in alles wat wij zijn

jij en ik, wij maken onszelf en elkaar
groter dan 10.000 jaar mannelijke overheersing
wij stappen uit alle angsten, en wij staan
vrij van het verleden in het hier en nu

ik eer jouw Godin
ik zal naar jou luisteren als jij
het van binnen zwaar hebt
ik heb jouw rijke innerlijke leven lief
ik heb jouw leidende hand soms nodig
om mijn gevoelens zelf te ontmoeten

ik wil het luisterend oor zijn
en de sterke schouder die jou
beschermt en veiligheid geeft
laat mij ook de minnaar en geliefde zijn
die al jouw sensualiteit ziet
eert en ondersteunt

en jij?... zie jij dan mijn God
zonder dat je bang wordt voor verlaten
en mij daarom direct wilt temmen?
eer jij dan mijn kracht en mijn testosteron?
kan jij aanvaarden dat mijn emotionele
leven nou eenmaal een andere bedrading kent?
en kan jij dan zowel de machtige krijger
als het kleine speelse jongetje in mij eren?
zonder mijn emoties, mijn jagersinstinct
en mijn ondeugende knaap direct
te veroordelen?

zullen we elkaar uitnodigen in onze
diepste verlangens, zonder van elkaar ook
maar iets te verlangen, zodat wij te alle tijde
kunnen zeggen: ja, ik ben geheel in de liefde
verbonden, maar ik ben ook geheel vrij

kan dat het fundament zijn van ons verbond?
is dat niet de ware liefde, mooie vrouw?

ik ben niet jouw vader die nooit aanwezig was
jij bent niet mijn ideale moeder die alles goed vindt

Zijn en doen

.....

wat kan ik doen?
ik kan enkel zijn

als ik doe
zonder te zijn
ben ik een slaaf

als ik enkel ben
zonder te doen
ben ik mijzelf

laat mij zijn
en ik zal doen wat
de wereld nodig heeft

zijn is mijn essentie
zijn is Goddelijk
zijn is leven
zijn is de bron

zijn is de sleutel en
de inspiratie tot het
ware leven... al het
andere is surrogaat

als ik niet weet wie ik ben
zal ik veel doen om die
existentiële leegte niet
te hoeven voelen

als ik wel weet wie ik ben
zal ik doen wat nodig en
liefdevol is... ik zal mij
inzetten voor het welzijn
van het geheel, inclusief
mijn eigen welzijn, met
behoud van mijn wensen
en grenzen

als ik weet wie ik ben
heb ik mijn diepste waarheid ontmoet
dan ken ik mijn essentie
ik ben dan op het diepste niveau
verbonden met mijzelf

vanuit die mate van zijn
kan ik mij dan vervolgens
ook werkelijk verbinden
met de ander en met het
grote geheel

zijn is bewust zijn
zijn is bewustzijn
zijn is liefde
zijn is God



Vrij zijn

.....

waar de harten geopend zijn
doet de scheppende 'spirit' van
het Universum haar werk

waar liefde de harten opent
zijn mensen aanwezig in
de Heilige Geest

daar is het licht van God
aanwezig

daar is vrijheid

in de ruimte van de liefde
is de mens ge-heel-d en gezien

liefde kent geen enkel oordeel
liefde heeft zelfs geen mening

zij is begrip en compassie
zij is intelligentie en bewustzijn

in de liefde krimpt niemand ineen
geen mens doet er zich anders voor

in de liefde wordt waarheid gezien
in waarheid is louter liefde aanwezig

het hart kent geen vormen
daar zij bestaat in de eenheid
der dingen waar geen
afscheidings zijn

in de eenheid van het hart
is enkel overvloed en heelheid

het hart is vrij
het hart maakt vrij

vormen, kaders en andere
afscheidings ontstaan
in ons angstige hoofd dat
(over)leeft vanuit tekort

het hoofd is onvrij
het hoofd maakt onvrij

het denken houdt ons gevangen
in de kerkers der conditioneringen
in de angstige ketens van niet mogen
moeten, verwachtingen, illusies en dogma's

liefde daarentegen:

... verheft
... bevrijdt
... maakt heel
... geeft ruimte
... is zichzelf
... verlicht
... verbindt
... omarmt
... aanvaardt
... is eerlijk
... laat los
... reflecteert
... ziet
... weet
... luistert
... ontvangt
... geeft
... respecteert

liefde laat de mens
in zijn ware zelf rusten

in het oordeelloze bewustzijn
van de hartsliefde kan de mens
volledig zichzelf zijn

nergens anders is dat mogelijk

wie zichzelf kent, ontmoet God

wie zichzelf is, is liefde

wie zichzelf bevrijdt, dient de wereld

liefde is vrijheid

wie in liefde is
maakt keuzes in vrijheid



Geef je over

.....

voel... hoe van
binnen het besef groeit
dat eens de dag komt
waarop jij en ik volledig
vrij zullen zijn

voel...!

weet... dat jij niet alleen
bent, dat wij allen
gedragen worden
door liefde, wijsheid
vrede en bewustzijn

weet...!

zie... dat jij jouw
werkelijkheid creëert met
jouw gedachten, gevoelens
patronen, conditioneringen
en (on)waarheden

zie...!

ervaar... de wind der
verandering raakt jouw
hart permanent, soms
een zachte bries, soms
een donderend geraas

ervaar...!

wees... wie jij bent,
zonder terughoudendheid
straal, schitter, glans
en laat jouw ware zelf
aan de wereld zien

wees...!

heb lief... zoals je
zelf gezien, begrepen en
gekoesterd wil worden
met een open hart
in vrede en aanvaarding

heb lief...!

dans... de dans van het
leven, gracieus en vol
overgave, op jouw
ritme, en met het vuur
van jouw hartstocht

dans...!

ontwaak... laat jouw
licht van bewustzijn
over de wereld schijnen
verhef de ander
en jezelf

ontwaak...!

zie in... dat jouw
hogere zelf diegene is op
wie jij altijd hebt gewacht
en dat jij nu aan de beurt
bent om te stralen

zie in...!

straal... jouw wijsheid
uit naar de mensen
om je heen, en leid
iedereen naar de
hogere frequenties

straal...!

werp... jezelf in de
peilloze diepte die
het leven is, zonder
vangnet of kompas
volg jóúw pad

werp...!

aanvaard... dat jouw
lichaam en leven vergankelijk
zijn, maar jouw bewustzijn
niet, dat is eeuwig en
zonder begin of eind

aanvaard...!

zie in... dat het
leven niet te begrijpen
valt, en dat iedere poging
tot controle een
belemmerende illusie is

zie in...!

leef... zonder handrem
voluit, vanuit jouw
hart, geweten en
gevoel, leef ook
dankbaar en
dienstbaar

leef...!

verbind je... met
jezelf, en daarna met
de ander zoals hij
is, net zo krachtig
en kwetsbaar als
jij dat bent

verbind je...!

open... jouw ogen
en jouw hart, leef
de impulsen van
jouw ziel die
geleefd willen
worden

open...!

heb... geen angst
wees in liefde
want het leven
komt toch zoals
het komt

heb geen angst...!

stop... het oeverloze
denken vanuit de
talloze belemmerende
conditioneringen van
jouw mind

stop...!

buig... in kracht en
met liefde voor de
potentie en de volheid
die jouw leven
in zich draagt

buig...!

omarm... alles
juist ook pijn en
tegenslag, wees hun
geliefde, leermeester
trooster en schuilplaats

omarm...!

leer... de lessen
die kennelijk
geleerd willen
worden en die
jou wijzer maken

leer...!

leef nu... het
verleden is voorbij
de toekomst bestaat
niet, zij zijn vage
hersenschimmen

leef nu...!

recht... jouw rug
wees de leider van
jouw leven, en erken
dat jij kracht, liefde
en licht bent

recht jouw rug!

dank... voor
alle zegeningen
en de overvloed
die in jouw leven
aanwezig zijn

dank...!

zorg... goed voor
jezelf, zodat jij
daarna ook voor
de ander kunt
zorgen

zorg...!

deel... wie je bent
en wat je hebt
met de ander
in voor- en
tegenspoed

deel...!

geef... want in
het geven zit
het ontvangen
zei Franciscus
van Assisi al

geef...!

inspireer... laat
anderen groeien
door de weg te
wijzen en het
voorbeeld te zijn

inspireer...!

rust... in stilte
bezinning en
contemplatie wordt de
waarheid geboren en
is zij zichtbaar

rust...!

ontvang... de geschenken
en de complimenten die
anderen aan jou geven
omdat jij goed, lief, mooi
wijs en leuk bent

ontvang...!

hou van... jezelf
dat mag, daar is niets
mis mee, sterker nog
dat is het fundament
van jouw 'zijn'

hou van... jezelf!

hou van... de ander
want hij is zoals jij
en wil diep van binnen
ergens in zijn hart, geliefd
worden en liefde geven

hou van... de ander!

hou van... de natuur
de wereld, de dieren, de
planten, de lucht, het water, het
landschap... heb het lief... eer, respecteer
en bewonder het... verwonder je en geniet!

hou van... de natuur!

hou van... het grote
geheel, God, het Universum
de bron, jouw hogere zelf
het Al, de oorsprong, de
Tao, Allah, het mysterie
Jahweh, jouw Boeddhanatuur
jouw Christusenergie
jouw Krishnabewustzijn

hou van... het grote geheel!

hou van... jouw werk
doe zinvol werk dat
bijdraagt aan het welzijn
van velen en aan
de betere wereld

hou van... jouw werk!

hou van... het leven zelf!

laat los... laat alles
los... wees liefde
wees in liefde
en weet dat
alles goed is
goed komt
en goed
blijft
zelfs
als
het
nu
niet
goed
is

laat los...!

geef je over...

aan,

en
heb
vertrouwen
in

jezelf

in
het
leven

en
in
de
goedheid
van
het
Universum

geef je over...

aan het liefdevolle
mysterie dat 'leven' heet!





Aart van Wijk

Het nieuwe boek van God

272 bladzijden, paperback

ISBN 9789492066091 (paperback)

ISBN 9789492066121 (e-book)

Wat is liefde eigenlijk, en hoe zou de maatschappij er uit zien als de mens wél vanuit liefde en het hartsbewustzijn gaat leven? Aart van Wijk behandelt de liefde in dit boek diepgaand. Hij wordt hierin begeleid door de GodGodin der liefde, Aeterna, die zich op een nacht aan hem openbaarde. "Dag Aart, ik ben God en wil graag onder de naam Aeterna naar buiten treden. Wil jij jouw nieuwe boek over het hartsbewustzijn in mijn naam schrijven?". In dit boek komt deze GodGodin der liefde met een heldere en eigentijdse boodschap van liefde en waarheid. Zij ontvouwt het hartsbewustzijn dat zij momenteel op aarde laat indalen.

Dit boek reikt de lezer alle wijsheid aan om in woord, daad én bewustzijn de draai naar ons hart te kunnen maken. Het leert ons het hart volledig te openen, zodat wij niet langer leven vanuit angst maar vanuit liefde. Aeterna laat tevens haar zuivere licht schijnen op de huidige samenleving. Zij schetst de innerlijke transformatie die nodig is om te komen tot een samenleving die geheel in balans is.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.uitgeverijbewust-zijn.nl



Aart van Wijk

Dáár is liefde

280 bladzijden, paperback

ISBN 9789492066008 (paperback)

ISBN 9789492066022 (e-book)

Dit boek verdiept in gedichten en korte verhalen het liefdevolle landschap van het hart en de liefde. Aart van Wijk toont de lezer hoe het hartsbewustzijn, met de liefde als grondtoon, ons leven verrijkt en vervult.

Liefde geven en liefde ontvangen vormen samen het diepste verlangen van de mens. Toch is de mens lang niet altijd even gelukkig in de liefde. De helft van de relaties sneuvelt en veel mensen zijn onvrijwillig single. Zowel in relaties als in de maatschappij zijn strijd en conflicten aan de orde van de dag.

Goed beschouwd kennen we de liefde amper. De liefde is nog steeds een groot mysterie. We zijn bang voor de liefde en onmachtig in de liefde. Dat komt omdat ons ego niet liefdevol is en niet op waarheid is gericht.

Liefde raakt de kern van ons bestaan. Daarom deinzen wij met regelmaat voor haar terug. Aart van Wijk deinst niet terug; hij ontdekt de liefde voor ons in al haar lagen en facetten.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.uitgeverijbewust-zijn.nl



Frank Janse

De zin van jouw bestaan

NLP en non-dualiteit

176 bladzijden, paperback

ISBN 9789081747905 (paperback)

ISBN 9789081747974 (e-book)

Wat is de zin van ons bestaan? Een vraag die een ieder van ons zich wel eens stelt. Zingeving houdt alle mensen bezig. Soms is het lastig het leven meer betekenis te geven. Vooral in een leven vol met problemen en teleurstellingen. Het valt niet mee om de abstracte vragen op het gebied van zingeving concreet en tastbaar te maken. Frank slaagt erin beide op een zeer toegankelijke wijze bij elkaar te brengen. Een bijzonder goed gelukte samensmelting van Oosterse filosofie en Westerse psychologie.

Dit boek verrast je met een ander perspectief op de wereld waarin jij denkt te leven. Het geeft duidelijke antwoorden op essentiële vragen. Wie ben ik? Wat is mijn rol en doel in dit leven? De inzichten die je via dit boek krijgt, bieden je een kans op meer vrijheid, geluk, een hogere kwaliteit van leven en innerlijke rust. Het brengt je dichter bij jezelf. Dit boek is de volgende stap op het pad van jouw persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk ontdek je wat je in essentie bent, altijd al was en altijd zal zijn. Het is de sleutel tot waar geluk.

Eric Schneider in het voorwoord: "Een aanrader voor een ieder die zoekt naar meer modern geformuleerde spirituele inspiratie!"

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.uitgeverijbewust-zijn.nl



Mario Borzić

Leven als dit

De wijze en de dwaas op zoek naar het geopenbaarde geheim

150 bladzijden, paperback

ISBN 9789081747950 (paperback)

ISBN 9789492066015 (e-book)

De wijze en de dwaas gaan op zoek naar het geopenbaarde geheim. Dit boek staat in het teken van de grootste schat in ons leven. En waar kan zij anders wonen dan in het hart van het leven zelf? Dit boek helpt je jouw ogen te sluiten en die van je hart te openen. Samen met de auteur ga je op reis om de schatkist te vinden. Tijdens je zoektocht word je vergezeld door de wijze en de dwaas die zowel in de schrijver als in jou wonen.

Tijdens je ontdekkingsreis wordt je de spiegel voorgehouden. Ben je dapper genoeg om in de spiegel van je eigen ziel te kijken? Dan ben je wellicht klaar om deelgenoot te worden van het geopenbaarde geheim...

Verkrijgbaar in de boekhandel en via www.uitgeverijbewust-zijn.nl

De gebeurtenissen in Keulen tijdens oudejaarsavond 2015, en de maatschappelijke commotie die daarop volgde, laten zien dat de mensheid als geheel nog ver verwijderd is van een leven in liefde, wederzijds respect en vrede.

Vrouwen worden letterlijk en figuurlijk onderdrukt. Mannen onderdrukken het vrouwelijke deel in zichzelf. Waar de helft wordt onderdrukt, kan het geheel niet in balans zijn. De wereld verkeert dan ook in een complete disbalans.

Het is tijd om nu wérkelijk vanuit het hart te gaan leven, door de innerlijke tekorten van het ego te overstijgen en de waarheid van het hart onder ogen te komen.

Deze dichtbundel is een ode aan het vrouwelijke in de mens. De gedichten en korte verhalen verbinden de lezer met de vrouwelijke pool, om zo een bijdrage te leveren aan het herstel van de innerlijke balans in ons bewustzijn.



Het openingsgedicht 'Het Verbond' gaat over de spirituele liefdesrelatie en werd op Facebook ruim 800 keer gedeeld. Het gedicht 'Alleen de liefde kan dat' plaatste Aart in november 2015, daags na de aanslagen in Parijs. Het werd op Facebook ruim 2.300 keer gedeeld.



Aart van Wijk is spiritueel schrijver, dichter, liefdesbrenger en vlogger. Hij plaatst zijn berichten dagelijks op het internet. De centrale thema's in het werk van Aart zijn de liefde en het hartsbewustzijn.



Uitgeverij Bewust Zijn

ISBN 978-94-92066-14-5



9 789492 066145 >